



# Το νόημα των Χριστουγέννων



Χριστούγεννα θα πει  
δέντρα με πολύχρωμα  
λαμπιόνια;

# Φωτισμένοι δρόμοι και μπαλκόνια;





Τα Χριστούγεννα είναι αργία  
για να χαίρεσαι τις διακοπές;

Να περνάς ώρες ατέλειωτες  
στις στολισμένες βιτρίνες για αγορές;



Να ακούς φωνές μελωδικές,  
κάλαντα και μουσικές;





Να γεύεσαι μελομακάρονα  
και ωραίες λιχουδιές;

Τα Χριστούγεννα είναι μόνο  
για να παίρνεις και να δίνεις δώρα;







Να γίνεται μόνο το δικό σου  
κι οι άλλοι ας χαθούν εδώ και τώρα;





Χριστούγεννα...  
Τι είναι αληθινά;



Χριστούγεννα!  
Την αγάπη του Θεού  
πανηγυρίζουμε!



Τη γέννηση του Χριστού γιορτάζουμε!



Ο Χριστός παίρνει την  
ανθρώπινη  
φύση να την σώσει!



Να τη θεώσει, να την ανεβάσει στον ουρανό!



Ο Υιός του Θεού  
γίνεται Υιός ανθρώπου!

Για να κάνει  
εμάς τους ανθρώπους  
παιδιά του Θεού  
αγαπημένα.







Θέλει τη σωτηρία μας.

Καταδέχεται να γεννηθεί σε μια σπηλιά  
στη Βηθλεέμ!







Για να μας διδάξει  
την ταπείνωση!

Έρχεται για να δώσει ελπίδα  
στον απελπισμένο άνθρωπο!



A photograph of Jesus with long brown hair and a beard, wearing a light-colored robe, sitting on a stone ledge. He is looking down at a young child with curly brown hair, who is also wearing a white robe. The child is holding a small object in their hands. The background shows a scenic view of a valley with a river and hills under a blue sky. The text is overlaid on the bottom half of the image.

Με τη ζωή Του να μας διδάξει  
ποια είναι η πραγματική αγάπη  
και πώς να τη δείχνουμε  
σε όλους γύρω μας!



Αν... ζούσαμε  
στα χρόνια εκείνα,  
αν ήμασταν βοσκοί...

Θα πηγαίναμε οπωσδήποτε  
στη Βηθλεέμ να τον προσκυνήσουμε.



Αν; ... Πάμε λοιπόν  
στην εκκλησία!







Εκεί είναι το σπίτι Του.  
Πάμε να τον συναντήσουμε!



Αν ήμασταν κι εμείς μάγοι...  
Θα του προσφέραμε πολύτιμα δώρα.

Αν;... Υπάρχουν τόσoι άνθρωποι  
με ανάγκες γύρω μας.



Όταν τους βοηθάμε,  
δώρα ακριβά σε  
Εκείνον δίνουμε.



Αν ανοίξουμε την καρδιά μας  
στο συνάνθρωπο...



Αν δώσουμε λίγη χαρά  
σε φτωχά παιδάκια και ορφανά...



Αν σταθούμε ο ένας  
δίπλα στον άλλο...





Αν ενδιαφερθούμε  
για τον πλησίον...





Αν φερόμαστε  
ευγενικά σε όλους...

Αν αντί να κοροϊδεύουμε,  
βρίζουμε και χτυπάμε,





Λόγια καλοσύνης λέμε...



Αν η καρδιά μάθει  
να συγχωρεί  
και να αγαπά...



Τότε η ψυχή μας  
θα γίνει πιο φωτεινή.

A serene landscape featuring a large, leafy tree on the right side, its branches extending over a body of water. The water reflects the surrounding greenery and the sky. In the background, a misty or hazy landscape is visible, with soft light filtering through the trees. The overall mood is peaceful and contemplative.

Η καρδιά μας θα πλημμυρίσει  
χαρά, αγάπη, γαλήνη.

Τότε πλησιάζουμε στο αληθινό νόημα των Χριστουγέννων.



**Τότε ο κόσμος μας θα γίνει καλύτερος!**







**Καλά Χριστούγεννα!**